



HET SINT-JANSGILDE

Het Sint-Jansgilde is opgericht in 1644 en aangesloten bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Zoals veel Brabantse gilden viert het Sint Jansgilde van Soerendonk het patroonsfeest ieder jaar met de kermis, die valt op de zondag voor 29 juni (is Petrus en Paulus). Sint Jan (24 juni) valt dan ook vaak in de kermisdagen. Met kermisdinsdag maakt het gilde vanouds een 'Ommeganck' door het dorp, waarvan deel uitmaken het afhalen van de koning, het vieren van een Heilige Mis, het bezoeken van het voormalige gemeentehuis op het landgoed Cranendonck en de plaatselijke cafés. Een vast onderdeel is een bezoek aan de Sint Jansboom, die voor de 'Ommeganck' door de buurt versierd wordt. Deze eigen boom is een zeldzaam verschijnsel binnen het gildenwezen. Het Sint Jansgilde koestert de linde dan ook, hoewel niet bekend is hoe het komt dat het gilde een eigen boom heeft. Meer informatie is te vinden op www.sint-jansgilde.nl.



Mogelijk gemaakt door



Sint-Janspad

Soerendonk





HET SINT-JANSPAD

Het Sint-Janspad heeft een lengte van totale van 7km en gaat door de bosrijke omgeving van Soerendonk. Het doorkruist o.a. de locaties, Het Moosje Water, De Vloeten, Molenheide. Ook komt men in het rustieke centrum van Soerendonk o.a. bij het H.Hartplein. Ook een korte uitstap van de route behoort tot de mogelijkheden, waarna u de route kunt vervolgen. Zo komt men langs camping Slot Cranendonck en ook de bijzonder aangelegde RWZI (Riool Water Zuiverings Installatie) ligt op 100 meter vanaf de route.

